

Valkenburgse leeuw en Limburg

Op de officiële vlag van de provincie Limburg prijkt uiteraard een fiere, rode leeuw. Maar wel de verkeerde, constateert historicus Marc Habets: „Op die vlag had natuurlijk

de leeuw van Limbourg moeten staan. Maar het is de leeuw van Valkenburg!”

Het verschil is minimaal, geeft Habets toe. „De leeuw van Limbourg heeft een gouden kroon, een gouden tong en gouden nagels. De leeuw van Valkenburg niet, die is helemaal rood.”

Dat is vanzelfsprekend geen toeval. „De hertog van Limbourg was een oom van Walram, heer van Valkenburg. Om die familieband te onder-



De Limburgse vlag.

foto MGL

strepen koos Walram, net als zijn oom, een rode leeuw als wapenschild. Maar die moest, zoals de heraldiek dat voorschreef, wel nét iets anders zijn dan de leeuw van zijn oom.”

Daar staat tegenover dat in het wapen van Lim-

bourg dan weer de leeuw van Limbourg staat waar de leeuw van Valkenburg had moeten staan: „Er staat nu twee keer een leeuw met gouden kroon op”, aldus Habets.

In een brief erkent de Hoge Raad van Adel de fouten. Om praktische redenen zijn die echter niet hersteld. „Waar ik begrip voor heb”, zegt Habets, „je kunt moeilijk al die Limburgse vlaggen gaan vervangen.”