

# Leeuw van Valkenburg keert terug op vesting

**VALKENBURG**  
DOOR RENÉ WILLEMS

Binnenkort wappert de witte vlag met de rode leeuw van de heren van Valkenburg weer op de kasteelruïne in het Geulstadje. De stichting Vestingstad Valkenburg heeft de historische vlag laten reconstrueren. Ze wordt morgen officieel gepresenteerd bij de heropening van de gerestaureerde Berkelpoort.

De rode leeuw komt voor het eerst voor op het wapen van Walram uit 1288. „Hij koos voor de leeuw van de hertogen van Limburg”, zegt Marc Habets van Vestingstad Valkenburg, „maar om zich van hen te onderscheiden verving hij de gouden kroon en de gouden klauwen door rode.”

De dubbele staart van de leeuw symboliseert dat de heren niet alleen Valkenburg bezaten, maar ook de baas waren in Monschau.

Het wapen is gebruikt tot 1352, toen het geslacht van de heren van Valkenburg met het overlijden van Jan uitstierf. De Valkenburgse leeuw heeft de tijd echter overleefd: hij pronkt tot op de dag van vandaag op de vlag van Limburg.

Vestingstad Valkenburg wil de oude vlag weer invoeren om het historische karakter van Valkenburg te accentueren. Het is de bedoeling dat de leeuwenvlag straks aan de gevel van alle historische panden in de oude vesting wappert. De stichting Kasteel van Valkenburg heeft er al vijf besteld voor op de ruïne. Ook de horeca-ondernemers hebben inmiddels vijftientig (kleinere) vlaggen gekocht.

Het gemeentebestuur hijst de historische vlag straks voor het gemeentehuis in park Der saborg. B en W hebben besloten om daar een vierde vlaggenmast te plaatsen. De roodwitte vlag van de heren van Valkenburg wappert daar voortaan naast de Nederlandse driekleur, de rood-geel-blauwe gemeentevlag en de ‘toeristenvlag’ met het logo ‘Valkenburg lacht je toe’.

**De Berkelpoort wordt vrijdag om 19.30 uur heropend met het hijsen van de nieuwe historische vlag van Valkenburg. Bij die plechtigheid zijn de kanonniers van Gelres Overkwartier en het Nachtwachtgilde aanwezig. Gelres Overkwartier geeft zondag tussen 15.00 en 17.00 uur demonstraties zwaardvechten rond de Berkelpoort.**