

**HISTORIE** Kerkbestuur heeft geen idee hoe stempel hier terecht kwam

# Parochie geeft stadszegel terug aan Hamburg

Historici hebben achterhaald dat een stempel in de vitrinekast van de pastorie in Oud-Valkenburg uit Hamburg komt. De parochie geeft dat stadszegel terug.

door **René Willems**

**H**et kerkbestuur van Oud-Valkenburg heeft geen idee hoe de stempel in de pastorie terecht is gekomen. „Het stond hier in een vitrinekast”, zegt pastoor Bert van den Hoven. „Waarschijnlijk heeft de parochie dat ooit van iemand cadeau gekregen.” Nieuwsgierig naar de herkomst van de stempel heeft de pastoor historicus Marc Habets aangeklampt. Die



**Het Hamburgse zegel.** foto J. Bonnet

heeft op zijn beurt rijksarchivaris Jacques van Rensch ingeschakeld. Hun speurwerk heeft duidelijkheid verschaft over de herkomst: het gaat om een stadszegel van Hamburg. De stad Hamburg gebruikte al vanaf de dertiende eeuw zegels om officiële akten te bekrachtigen. Aan het einde van de oorlog werden die zegels in kisten opgeborgen

op een veilige plek, om te voorkomen dat ze vernietigd zouden worden bij een bombardement. Na de bevrijding bleek dat die kisten waren opengebroken en leeggeroofd. Mogelijk komt de stempel van de parochie Oud-Valkenburg uit een van die kisten, zegt Van Rensch, „maar het is ook denkbaar dat het om een reeds eerder verdwenen exemplaar gaat”. Over de ouderdom durft hij niets te zeggen; het staatsarchief in Hamburg vermoedt dat het zegel uit de zeventiende of de achttiende eeuw stamt. Het kerkbestuur heeft besloten om het terug te geven aan Hamburg. De stad had op voorhand laten weten dat ze er geen geld voor wil betalen omdat het vermoedelijk om gestolen goed gaat. „Daar hebben we alle begrip voor”, zegt pastoor Van den Hoven. „Maar een kleine gift aan deze kleine parochie zou wel zéér op prijs worden gesteld.”