

zaterdag, 01 december 2007

De leeuw van Valkenburg prijkt nog altijd op de vlag van de provincie Limburg

Bijna niemand weet het, maar op de officiële vlag van Limburg prijkt tot op de dag van vandaag de leeuw van Valkenburg. In principe staat op die vlag de leeuw van het vroegere hertogdom Limburg: een rode leeuw met een gouden kroon en gouden klauwen. Om het niet al te ingewikkeld te maken, is dat beeld wat vereenvoudigd en zijn kroon en klauwen

rood gemaakt. Daarmee is het echter de leeuw van Valkenburg geworden, stelt historicus Marc Habets vast: de heren van Valkenburg stamden af van de hertog van Limburg, namen diens leeuw over in hun familiewapen, maar kleurden die helemaal rood om zich toch te kunnen onderscheiden van het geslacht Limburg. De faam van die



De vlag van Limburg.

Valkenburgse leeuw – symbool van moed en heldhaftigheid – reikt steeds verder. Deze krant heeft de Lim-

burgse leeuw sinds kort opgenomen in haar kop. Daarbij is de leeuw van de Limburgse vlag gekopieerd. En dat is dus de rode leeuw van de heren van Valkenburg. Die staat eveneens op de boodschappentas die de krant alle abonnees vorig jaar cadeau heeft gedaan. „Maar daarop kijkt hij wel de verkeerde kant uit”, zegt kunstenaar Gré Tabbers.