

WËTSTE NOG

Valkenburg krijgt volgend jaar een nieuwe gemeentevlag. Historicus Marc Habets denkt mee: „Als je een nieuwe vlag kiest, moet het historisch wel juist zijn.”

‘In de tijd van Walram, rond 1300, waren Valkenburg, Gulpen en Vaals bestuurlijk ook al een eenheid’



Acht ontwerpen voor de nieuwe vlag van Valkenburg. Marc Habets' voorkeur gaat uit naar de vlag van Walram.

foto Rob Oostwegel

Leeuw boven Valkenburg

door René Willems

De witte vlag met de rode leeuw van Walram heeft Valkenburg in een mum van tijd heroverd. „We hadden in eerste instantie vijf vlaggen besteld”, zegt Marc Habets van de stichting Vestingstad Valkenburg. „Die moet je toch wel kunnen verkopen in Valkenburg, dachten wij, optimistisch. Maar inmiddels zijn we al dik honderd vlaggen kwijt: je ziet die rode leeuw overal in Valkenburg wapperen.”

Het succes van de ‘historische’ vlag, gebaseerd op het wapenschild van Walram van rond 1300, heeft ook het gemeentebestuur van Valkenburg aan de Geul overtuigd. Het college van B en W heeft de stichting gevraagd om mee te denken over een nieuwe gemeentevlag. In het voorjaar komt het college met een concreet voorstel.

Van Habets hoeft de huidige vlag van Valkenburg aan de Geul - drie banen in de kleuren blauw, geel en rood - niet per se vervangen te worden. „Op zich is niets mis met die vlag”, benadrukt hij. „De Hoge Raad van Adel, die waakt over de kwaliteit van wapens en vlaggen, schrijft voor dat de kleuren uit het gemeentewapen moeten terugkomen in de vlag. Dat is het geval: op het wapen staat een geel kasteel (mergel) op een blauw veld (het water van de Geul), met aan weerszijden een rode leeuw.”

Volgens cultuurwethouder Bert Dauven wordt de huidige vlag geassocieerd met carnaval. Dat verhaal klopt niet helemaal, legt Ha-

bets uit: „Ik heb ontdekt dat de carnavalsvlag van Munstergeleen toevallig ook blauw, geel en rood is, meer niet.”

Niettemin wil Habets graag met gemeentearchivaris Jo van der Meij meedenken over een nieuwe vlag. „Als je al besluit om een nieuwe vlag te introduceren, dan moet dat

wel verantwoord zijn. Heraldisch, waar de Hoge Raad van Adel op let, maar ook historisch.”

Als het aan de stichting Vestingstad Valkenburg lag, was de zaak zo geregeld: wijs de historische vlag van Walram maar aan als officiële vlag van Valkenburg. „Na Walram hebben alle heren van Valkenburg die

vlag gebruikt”, zegt Habets, „en ook daarna heeft die rode leeuw eeuwenlang op het kasteel van Valkenburg gewapperd.”

Voor de Hoge Raad van Adel is die vlag - een paar jaar geleden door de stichting ‘bedacht’ bij de heropening van de Berkelpoort - echter niet aanvaardbaar. Ze lijkt te veel op de vlag van Vaals, een rode leeuw op een wit veld met boven en beneden een smalle rode streep. „Voor eigen gebruik mogen we die vlag gerust gebruiken”, legt oud-raadslid Habets uit, „maar niet als officiële gemeentevlag.”

De stichting heeft een aantal alternatieven bedacht. Een rode leeuw op een geel-blauw geblokt veld, een rode leeuw op de huidige vlag met blauw-geel-rode banen, een rode leeuw op een wit veld met links en rechts rood-geel-blauwe blokjes. De Hoge Raad van Adel heeft een voorkeur voor een rode leeuw op een geel veld, met boven en beneden of links en rechts een rode en een blauwe baan. „Dat die vlag wel erg veel lijkt op de vlag van Zuid-Holland is kennelijk geen probleem”, zegt Habets grinnikend.

De Hoge Raad van Adel laat in een brief weten dat de vlag van Walram wel ingevoerd zou kunnen worden als Valkenburg, Gulpen-Wittem en Vaals ooit samengaan. Habets kan zich daar wel in vinden: „In de tijd van Walram was dat hele gebied één.” Maar of het ooit zover komt? „Dat laat ik graag over aan de politiek...”

 Stem op een van de vlaggen: www.limburger.nl/heuveland